

Gedicht voor Bc de Neul op 18 december

Vandaag begint ook de uitzending van de slimste mens,
Maar de contente mens is voor 2024 mijn wens.

Dit jaar heeft 365 dagen,
Om leed en vreugde te dragen

Neem daarom iedere dag je deel,
Alles op een hoop is veel te veel.,

Volgend jaar heeft 366 dagen,
Iedere morgen mag men hetzelfde vragen.

Gezondheid van `s morgens vroeg tot `s avonds laat
En ga na afloop van de bridgeavond niet alleen over straat

Wie had in 2023 nooit eens een kwade bui, een uurtje maar ?,
Wie blies in 2023 nooit eens hoog van de toren, een trapje maar?

Wie zette zich in 2023 nooit eens even schrap, een keertje maar?,
Wie verloor in 2023 nooit eens zijn evenwicht , een metertje maar?

Wie verzaakte er in 2023 met bridgen niet een keer ?
Dan roep je er toch een arbiter bij de volgende keer!

Daarom mag dit alles je in 2024 best herhalen,
Daar hoeft je dan niet van te balen.

Dat nieuwe jaar kun je over 2 weken beginnen met nieuwe kleren aan,
Dat is wel gezellig maar je hebt er niet veel aan.

2024 kun je ook beginnen met lekkere glaasjes wijn,
Maar als dat op is heb je misschien chagrijn.

Je kunt het nieuwe jaar ook beginnen met een zak vol goud,
Maar dat heeft weinig waarde als er niemand van je houdt.

Het nieuwe jaar kun je ook beginnen met een mooi gedicht,
Maar het beste is altijd nog beginnen met een blij gezicht.

Wat 2024 ons zal brengen dat weten wij nog niet,
Hopelijk ligt er voor een ieder iets positiefs in `t verschiet.

Maar op 8 januari start de laatste zitting van derde competitieronde,
Als je dan zou degraderen dat is dat zonde!

Bc de Neul wenst jullie een gezond,gezellig en sportief bridgejaar toe,
Met de wijze bijscholings lessen van Fred zullen jullie wel weten hoe!

Ook voor het thuisfront een goede gezondheid , liefde en geluk,
Dan kan het nieuwe jaar ook voor jullie niet meer stuk.